

# [4]

## ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Οι ανεπάρκειες του κοινωνικού κράτους και η αδυναμία της κοινωνικής πολιτικής να συμπεριλάβουν στην οπτική τους τις ιδιαίτερες συνθήκες ιδιαίτερων ομάδων όπως των Τσιγγάνων, τους έχει αποκόψει από την οποιαδήποτε πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά. Η αρνητική στάση στις περισσότερες περιπτώσεις της ελληνικής θεσμικής και μη κοινωνίας αυξάνει την αποκοπή και οξύνει την απομόνωση και την περιθωριοποίηση.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που η κοινωνική πολιτική και η πολιτική πρόνοιας θεωρητικά συμπεριλαμβάνει στη δράση της τους Τσιγγάνους πολίτες, αυτή αποδεικνύεται μη φιλική και ασύμβατη με τις επικοινωνιακές δυνατότητες των Τσιγγάνων πολιτών, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στην Τσιγγάνικη κοινότητα και το θεσμικό κράτος.

Οι λόγοι είναι πολλοί, με κυριότερους τους παρακάτω:

- Η έντονη προκατάληψη απέναντι στους Τσιγγάνους από τις Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες, που βασίζεται σε στερεότυπα και δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στο δυνητικά δικαιούχο Τσιγγάνο και τις Υπηρεσίες.
- Η επιφύλαξη και ο φόβος που έχουν οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι για την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα και το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί.
- Πολλοί Τσιγγάνοι, δυνητικά δικαιούχοι των παροχών της Πρόνοιας, δεν έχουν τακτοποιημένα τα έγγραφα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης (εγγραφή σε Δημοτολόγιο, έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας κλπ.) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε κοινωνικής υπηρεσίας για τυπικούς λόγους.
- Οι συχνές μετακινήσεις, λόγω των επαγγελματικών τους ενασχολήσεων, δυσκολεύουν και περιπλέκουν την επαφή τους με τις Υπηρεσίες Πρόνοιας.
- Το πρόβλημα της λεκτικής επικοινωνίας.

# [5]

## ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ;

Το 2001 η πολιτεία, μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας κατέληξε στο σχεδιασμό του "Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Τσιγγάνων", το οποίο έχει προβλέψει την ανάπτυξη πλήθους υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες όμως στην πλειοψηφία τους δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ.

Από τις λίγες δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, σημαντικότερη στον τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας είναι η σύσταση "Ιατροκοινωνικών Κέντρων", ως αποκεντρωμένων ευέλικτων μονάδων κοινωνικής υποστήριξης. Τα Κέντρα αυτά άρχισαν να συστήνονται το 2005 και στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής υπηρεσιών πρόληψης, βασικής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω κινητών μονάδων προγραμματίζει την παροχή στους μετακινούμενους πληθυσμούς υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη της διάδοσης λοιμωδών και άλλων νοσημάτων, καθώς και στην ενημέρωση για θέματα υγιεινής και οικογενειακού προγραμματισμού.

Η δράση αυτή αν και αποτέλεσε σημαντική προγραμματική εξαγγελία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ συστηματικά και ολοκληρωμένα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δράσεις ενημέρωσης για θέματα υγιεινής και οικογενειακού προγραμματισμού. Αυτό που κάνει η κινητή μονάδα του Υπουργείου είναι μόνο εμβολιασμοί, χωρίς όμως να καλύπτει όλες τις ανάγκες των Τσιγγανοπαίδων, λόγω έλλειψης εμβολίων.