

Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας είναι ένας ακόμη θεσμός προστασίας του παιδιού. Στα κέντρα φιλοξενούνται παιδιά που προέρχονται από ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ν. 3329/05 τα παραπάνω Κέντρα υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητή των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ).

Κοινωνική πολιτική παρέχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τις διάφορες Δημοτικές Υπηρεσίες στους τομείς της παιδικής προστασίας, της τρίτης ηλικίας, αλλά και ευρύτερα του πολιτισμού, του αθλητισμού, της λαϊκής επιμόρφωσης κλπ.

Σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι τα Προγράμματα:

- **"Βοήθεια στο σπίτι"**: αποσκοπεί στην κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και διαβιώνουν μοναχικά, καθώς και των ατόμων με αναπηρίες.
- **"Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" (Κ.Η.Φ.Η)**: έχουν ως αποστολή τη φιλοξενία, κατά την διάρκεια της ημέρας, ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.
- **"Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων"**: αποτελούν Ιδρύματα κλειστής περιθαλψής των ηλικιωμένων ατόμων και παρέχεται από Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και είναι, είτε μη κερδοσκοπικού (ιδρύονται από Φιλανθρωπικά Σωματεία, την Εκκλησία ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση) είτε κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικές μονάδες).

[3]

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Η πρόσβαση των Τσιγγάνων στο σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας είναι μικρή, η πρόσβασή τους στο σύστημα κοινωνικής πολιτικής περίπου μηδενική, και η πρόσβασή τους στο πλέγμα των κοινωνικών παροχών που πηγάζει από την εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση ίσως ανύπαρκτη.

Οι Τσιγγάνοι στην πλειοψηφία τους απασχολούνται εκτός του τυπικού εργασιακού πλαισίου και άρα στερούνται το δικαίωμα της Κοινωνικής Ασφάλισης και των παρεπόμενων παροχών (σύνταξη, επιδόματα, προστασία μητρότητας, προστασία τέκνων κλπ.).

Παρά το γεγονός, ότι κατά πλειοψηφία θεωρούνται και είναι άποροι (και άρα δικαιούχοι των παροχών της Πρόνοιας) και παρά το γεγονός ότι θεωρούνται εξοικειωμένοι με το σύστημα πρόνοιας, έρευνες δείχνουν ότι οι σχέσεις τους με τις υπηρεσίες Πρόνοιας δεν είναι καλές.

- * Αν και σε μεγάλο βαθμό κάνουν τελικά χρήση των βασικών υπηρεσιών του συστήματος Πρόνοιας, μέσα από την ασφαλιστική κάλυψη ως άποροι, με τη στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα επιδόματα, η σχέση τους με το Προνοιακό σύστημα είναι σχέση πελατειακή, περιστασιακή και τελικά χωρίς σημαντική θετική επίπτωση στους όρους διαβίωσης τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., είναι χαρακτηριστικό ότι σπάνια κάτοικος Τσιγγάνικης καταγωγής καταγράφεται να συμμετέχει στις δραστηριότητες των Δημοτικών Υπηρεσιών (π.χ. ΚΑΠΗ, Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.) δείγμα κοινωνικού αποκλεισμού.